



Wageningen, april 2012

Lieve Familie en Vrienden,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2012. Hierin natuurlijk de laatste nieuwtjes uit Nederland en Bangladesh rondom stichting Batashi. Veel plezier met lezen en fijne paasdagen gewenst!



1. Voortgang en goedkeuring van het project in Bangladesh

Het budget voor het initiatief "Persoonlijke Hygiëne en gezondheid" is voor 2012 goedgekeurd. Wat eigenlijk blijkt is dat het woordje " tieners" alleen niet meer genoeg is in de titel. Want de basis training die Sumita en Ainun Nahar hebben ontwikkeld hebben speciaal voor tieners over hygiëne en gezondheid, is ook voor andere doelgroepen interessant en in trek.

De docenten van de scholen vroegen vorig jaar of zij ook niet die zelfde cursus kunnen doen. Daarom is er vorig jaar een 3 daags programma bedacht met deze onderwerpen. Dit was een succes. Dit jaar wordt het dan ook weer op 2 scholen gegeven. Ook wordt de basis training aan een groep van vrouwen gegeven via een "vrouwencentrum". Hoewel de docenten van tieners indirect ook een belangrijke groep zijn om voor te lichten, blijven de trainers zich toch met name richten op voorlichting voor en lessen aan tieners.



In 2012 worden weer 8 scholen, 1 madrassa en 1 vrouwenclub bediend. In januari zijn de drie trainers, Sumita, Ainun Nahar and Liza, alweer aan het vijfde jaar van het initiatief begonnen waarin weer ongeveer 250 leerlingen de nodige lessen krijgen.

Omdat de prijzen omhoog zijn gegaan voor alles hebben we besloten ook de vergoeding, die de trainers krijgen, iets te verhogen. Het is nog steeds een zeer bescheiden vergoeding. Gelukkig hebben we al een groot deel van het gevraagde

jaarbedrag binnen hebben aan giften, waarvoor onze hartelijke dank!

Foto's: Sumita (rechtsboven)

Een les gegeven door Ainun Nahar (linksboven)

2. Bezoek aan de Rotary Club Wageningen

Op 10 januari hebben Catharien en Iris, namens stichting Batashi, een bezoek gebracht aan de wekelijkse bijeenkomst van de Rotary Club Wageningen-Bergpoort. Catharien heeft een voordracht gehouden over het initiatief "Persoonlijke hygiëne en gezondheid" wat Stichting Batashi ondersteunt. Mogelijk kan stichting Batashi een goed doel worden in het Walk for Water project waarin scholieren lopen voor water. Na de interessante en leuke voordracht was er ook ruimte voor vragen en een groepsfoto.



3. Old age home update

Een korte update over het 'old age' initiatief. Sumita is op zoek gegaan naar bestaande voorzieningen voor ouderen in Bangladesh. De meeste mensen wonen bij hun kinderen in huis als ze oud zijn. Maar waar wonen de mensen die geen kinderen hebben, waarvan de kinderen elders wonen, of waarvan de kinderen geen opvang kunnen bieden - om wat voor reden dan ook? Eén van de plekken die Sumita bezocht was een plek waar voor oudere mensen kunnen wonen, georganiseerd als particulier initiatief van een Bengaals iemand met veel geld. De mensen die er wonen krijgen eten en drinken en kleding en hoeven hiervoor niet te betalen. Het is buiten de stad, op een rustige plek in een dorp. Toch schamen sommige mensen zich er een beetje voor om er te wonen. Ze kunnen twee keer per jaar bij hun familie op bezoek gaan, met de feestdagen, maar ze kunnen ook gewoon daar blijven.

Sumita maakt een overzicht van deze voorzieningen, en belegt een bijeenkomst om met een aantal geïnteresseerden te bespreken hoe ze met deze informatie aan de slag willen gaan.

4. Waar kennis je al niet voor kan behoeden - Een mooi voorbeeld over het nut van deze trainingen

Van Sumita hebben we het onderstaande, prachtige verhaal mogen ontvangen. We delen Sumita's trots voor dit verhaal waarin het belang van de trainingen naar voren komt. Dit is namelijk het verhaal van Aysa (niet haar echte naam), een van de studenten die de 'Persoonlijke Hygiene en Gezondheid' heeft gevolgd.

Toen Aysa nog klein was overleed haar vader. Hij liet zijn vrouw achter met drie kleine kinderen. Omdat het te moeilijk was om de kinderen alleen op te voeden werden de meisjes naar een weeshuis gestuurd en de zoon naar een madrassa (een religieuze school). Het weeshuis waar Aysa naar toe ging is een van de locaties waar de training 'Persoonlijke Hygiene en Gezondheid' gegeven werd en zij heeft dan ook deelgenomen in



de tweede lichter van deze training. Sindsdien is ze ook een deelnemer van de kringgesprek sessies.

Vorig jaar (2011) hoorde Aysa dat haar moeder opnieuw ging trouwen met een veel jongere man. Normaliter is het in Bangladesh niet gemakkelijk voor een moeder om met haar dochter over haar tweede huwelijk te praten. Toch had Aysa het op haar zinnen gezet om met haar moeder hierover te praten. Ze had namelijk bij de training geleerd over de rechten van meisjes en vrouwen, over registratie van huwelijk, straffen van polygamie, mensenhandel, vrouwenmishandeling en hoe vrouwen zich vaak te gemakkelijk door mannen laten misleiden.

Over de telefoon stelde Aysa haar moeder een aantal vragen; of ze na haar huwelijk in haar huidige huis zou blijven wonen, of ze nog een relatie met haar kinderen zou onderhouden, wat ze zou doen als haar man haar geld en bezittingen wou hebben? Aysa's moeder beantwoordde dat de kinderen natuurlijk altijd bij haar zouden zijn en dat haar geld en bezittingen voor haar kinderen zouden zijn. Aysa zei dat haar moeder dit met de man moest overleggen.

Een aantal weken later vertelt Aysa de trainers dat haar moeder, na aanleiding van hun gesprek, met de man had gesproken en dat hij het eens was met haar wensen (om de kinderen te blijven spreken en dat haar bezit van hen zou zijn). Maar op de huwelijksdag is hij niet op komen dagen. Inmiddels is Aysa's moeder er achter gekomen dat de man gierig was en juist haar geld en bezit wou hebben. Aysa bedankt de trainers, als ze de training niet had gevolgd en haar moeder niet de vragen had gesteld dan zouden ze nu een groot probleem hebben. Daarbij is Aysa erachter gekomen dat haar moeder haar mening belangrijk vindt.

5. Tot slot

Alles bij elkaar kunnen we spreken van een goede start van het jaar. Binnenkort ontvangen jullie het jaarverslag voor 2011. Dank aan alle ondersteuners van het programma! Speciale dank voor de familie Joosten voor de verschillende giften. Daarnaast nog een extra bedankje voor Egbert Fokkema, voor zijn bijzondere ondersteuning.

Een hartelijke groet van *Dieuke, Catharien & Iris* (batashi@mail.com)