



Wageningen, 22 februari 2008

Lieve Familie en Vrienden,

Hoera, het is zover. De Stichting Bathashi is geboren.

Donderdag 1 november 2007 gingen we met z'n drieën, Dieuke, Richard en Catharien, plus drie kinderen, Madelief en George en Minke, naar de notaris. Bij het vrijwilligerswerk van tegenwoordig passen we onze kinderen in omdat we dit op niet-kantoor dagen doen. De notaris keek er niet echt van op, werd er ook niet zenuwachtig van of zo, (en de kinderen trouwens ook niet) en de ondertekening van de statuten was snel gedaan. De oprichting van Stichting Batashi is hiermee een feit.

We, dat zijn Dieuke Joosten, Richard Soppe en Catharien Terwisscha van Scheltinga.

Voor Catharien en Dieuke is de band met Bangladesh ontstaan toen we daar ons afstudeer onderzoek deden en onze eerste baan hadden. Catharien komt nog steeds met regelmaat in Bangladesh. Richard hebben we gevraagd vanwege z'n kennis en ervaring wereldwijd. Juist omdat hij helemaal geen verband met deze groene tropische delta heeft, maakt dat hij een frisse blik kan hebben, wat ons erg gezond lijkt! We genieten van het feit dat we nu zelf kunnen vormgeven aan onze idealen, en proberen door samen met de mensen die we kennen iets te verbeteren aan de wereld, op een zo concreet mogelijke manier.

We willen door middel van Stichting Batashi initiatieven in Bangladesh ondersteunen, en uitwisseling met en bewustwording in Nederland stimuleren. Het is 'werk in uitvoering', wat betekent dat we niet op voorhand alles vast willen leggen over het hoe en wat. Dat willen we in overleg met elkaar en met partners in Bangladesh vormgeven. We willen vooral door samen iets doen proberen een kleine bijdrage te leveren in deze wereld.

'Batash' (je spreekt het uit als batasj) betekent wind in het Bengaals. En 'batashi' dus zoiets als 'winderig'. We stellen er ons iets bij voor als een frisse wind voor nieuwe ideeën!

Natuurlijk kun we prachtige ideeën hebben, maar we moet e.e.a. wel eerst goed regelen. Dat hebben we inmiddels gedaan, waarvan de voornaamste twee het openen van een rekening en het maken van een website zijn<sup>1</sup>. De eerste activiteit dient zich al aan: tiener meisjes voorlichting geven over persoonlijke hygiëne en hiv/aids voorlichting. Dus moeten we nu ook met fondsenverwerving aan de slag om onze eerste activiteiten te kunnen realiseren. Jullie (financiële) steun en adviezen zijn welkom!

Een Bengaalse vriendin van ons, Sumita Choudhury (foto), heeft het initiatief genomen om tieners voorlichting te geven over persoonlijke hygiëne en hiv/aids. Het gaat om meisjes op 4 middelbare scholen om en nabij Dhaka, een groep meisjes van een weeshuis en een aantal meisjes die op een fabriek werken. In totaal zo'n 100 à 200 meisjes.



<sup>1</sup> We staan ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de belastingdienst, en hebben ook ANBI-status bij de belastingdienst aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In verband met een nieuwe regeling per 1 januari 2008, kun je giften alleen aftrekken voor de belasting als de ontvangende organisatie ANBI-status heeft.



Deze leeftijdsgroep wordt vaak 'vergeten' bij voorlichting. Sumita heeft daarom het initiatief genomen hier iets aan te doen. En natuurlijk is persoonlijke hygiëne niet echt een gemakkelijk onderwerp om met tieners over te praten! Je kunt je zo een klas vol giechelende meiden voorstellen! Sumita kan dit goed, en samen met haar vriendin Nilima is ze op pad gegaan om de contacten te leggen. Ze praat eerst met het schoolbestuur en de docenten. Ze heeft gemerkt dat ook onder de docenten veel belangstelling bestaat voor wat ze doet.

Nadat ze goedkeuring van de schoolleiding heeft, wil ze een aantal weken op school bij een bepaalde klas op bezoek, om iedere keer over een ander onderwerp te praten. Ze geeft aan dat het belangrijk is dat de eerste les laagdrempelig is en deze heet 'Zijn je handen schoon?' Stukje bij beetje komen er minder gemakkelijke onderwerpen naar voren, zoals bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne bij menstruatie. In de context van Bangladesh is dit een lastig onderwerp om over te praten. Toch zijn de meisjes erg nieuwsgierig en willen ze graag van alles weten. Dit is informatie die voor hun eigen gezondheid erg belangrijk is.

Sumita en Nilima hebben al materiaal over dit onderwerp verzameld bij verschillende organisaties. Omdat dat meestal niet op tieners gericht is, ontwikkelen ze zelf het materiaal voor hun eigen lessen. Tot nog toe hebben ze het uitgetoet op 1 school, tot en met de eerste les over 'zijn je handen schoon?' De ervaring was goed, en ze willen graag verder aan de slag op deze school, en ook op de andere scholen.

Waarom schrijven we nu jullie? Nou ten eerste om jullie op de hoogte te brengen. En ten tweede om jullie te vragen het werk van Sumita en Nilima te steunen. Zowel Sumita als Nilima hebben geen regulier inkomen, en omdat we het belangrijk vinden dat deze vorm van voorlichting verder wordt ontwikkeld en wordt gegeven aan deze groep tienermeisjes, willen we ze een vergoeding geven voor hun werk door dit initiatief te ondersteunen. Behalve kosten voor inzet, zijn er kosten voor het materiaal. De organisatie via welke Sumita werkt heet PRA Promotor's Society Bangladesh (PPS-B). Catharien is begin januari voor haar werk naar Bangladesh geweest, en heeft toen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de voorzitter van PPS-B, Mevrouw Jibunessa Lily, te praten over dit initiatief van Sumita en Nilima (foto). Ze steunt het initiatief van harte, maar geeft ook aan dat PPS-B geen middelen hiervoor beschikbaar heeft.



Tot zover het nieuws over dit initiatief.

Wat betreft Stichting Batashi kun je meer informatie op onze website vinden : [www.batashi.nl](http://www.batashi.nl). Het is allemaal 'werk in uitvoering'. Je kunt ons mailen op [batashi@mail.com](mailto:batashi@mail.com). We rekenen op jullie steun!

Hartelijke groet!

*Dieuke, Richard en Catharien*

Stichting Batashi  
p/a Plevierenweide 50  
6708 BX Wageningen  
Rabobank rek.nr. 1394.49.833

PS: Ook als je niet geïnteresseerd bent in Stichting Batashi, laat het ons even weten via [batashi@mail.com](mailto:batashi@mail.com) - dan houden we daar rekening mee.