



Nieuwbrief November 2019

Het is donker en regenachtig, bij deze even een moment om stil te staan hoe het met de Batashi activiteiten gaat! Het is een update met nieuwtjes vanuit Bangladesh, waar onder andere de leerlingen stilstonden bij de internationale handenwas-dag in oktober. Veel leesplezier!

De Dag van het Handen wassen

In oktober was het weer de internationale dag van het handen wassen. Op alle scholen hebben Sumita en haar team hier aandacht aan besteed.



De Pilot 'Buiten de stad'

Met veel inzet werkt Sumita dit jaar aan onze pilot 'buiten de stad'. Dit doet ze in samenwerking met NRDS, een lokale organisatie in Noakhali district. Mensen kunnen in groepen bij hen meedoen, bijvoorbeeld aan een kredietprogramma, of allerhande voorlichtingsactiviteiten. Bij NRDS zijn ze erg geïnteresseerd in gezondheid en hygiëne voor tieners, en in onze aanpak om dat via scholen te doen. We hebben besloten om dit jaar een pilot samen te doen: Sumita en NRDS hebben hiervoor eerst een aantal scholen bezocht, om te kijken of er animo was (en die was er!) en toen hebben ze 3 scholen uitgekozen. NRDS heeft Dipty aangewezen als persoon binnen hun organisatie om met Sumita samen te werken (zie hieronder Dipty rechts op de foto, links Sumita). Het lesprogramma wordt nu gegeven op de drie scholen, waarbij Sumita Dipty en



nog een paar medewerkers van NRDS heeft getraind in het gebruik van de methode. Sumita gaat iedere 2 of 3 maanden op bezoek, praat met de medewerkers van NRDS, bezoekt dan ook de scholen, en helpt mee met de lessen. Een prachtige ontwikkeling.



Jaarafsluiting op de scholen in Bangladesh

In oktober kreeg Sumita weer honderden stukken zeep om weg te geven. Deze delen we uit bij de jaarafsluiting – een feestelijke slotbijeenkomst. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie de foto's sturen. Je kunt ook op de facebooksite van Stichting Batashi kijken (Engelstalig).

Decembermaand en plannen voor 2020

We hopen dat jullie allemaal een leuke sinterklaastijd hebben: surprises maken, cadeautjes uitpakken, genieten van de gedichten, en daarna fijn de kerstversieringen ophangen. Wij gaan aan de slag met de planning voor 2020. Jullie bijdragen zijn daarbij van doorslaggevend belang en erg welkom!
Fijne decembermaand toegewenst!

Dieuke, Iris en Catharien